

BAKOM KULISSERNA

MARS 2025

HIMLEN  TV7

*De höll troget fast vid apostlarnas
undervisning och vid gemenskapen,
brödsbrytelsen och bönerna.*

Apg 2:42



Starka kristna hem

Framtidssäkrade församlingar

Varför lyfta fram hemmens roll i församlingslivet? Blir inte kristna ännu mer inåtvända då och förlorar all kontakt med omvärlden? Jag tror inte det. Om Jesus får stå i centrum kan våra hem vara både inbjudande och utsändande. Platser för gemenskap, växt och liv. Platser där både sökare och finnare kan säga: **"Himmelriket är här."**

Det handlar också om framtiden.

John Fenn skrev i sitt nyhetsbrev juli 2023 (cwowi.org) att när Petrus och Johannes förhörts av Stora rådet och släppts fria "gick de till sina egna" (Apg 4:23). Sedan ställde han frågan: **"Vet du vilka som är dina egna?"**

Att veta det är skillnaden i en turbulent värld. Den som har investerat i relationer har också förberett en väg genom svåra tider.



En del av Himlen TV7:s vision är att förbereda Kristi kropp för Jesu återkomst, och vi tror att starka relationer är en nyckel till framtidsäkrade församlingar. Låt vårens serier inspirera dig att se med nya ögon på vad Herren vill göra i och genom våra hem!

Cecilia Kambo
Marknadskoordinator,
Himlen TV7



Du kan göra skillnad för att fler ska upptäcka Himlen TV7. Stötta kanalen genom att gilla, kommentera och dela våra inlägg på sociala medier!

@himlentv7



Två grannar
Säsongsstart lör 29/3
kl 20:00

Ny säsong av Två grannar

I slutet av mars är **Simon Ådahl** och **Örjan Armgren** äntligen tillbaka med nya program. Denna gång är temat bön – hjärtat och motorn i varje kristens vandring.

Precis som i de tidigare säsongerna delar de här generöst med sig av sina erfarenheter. Vi får höra om viktiga milstolpar i deras eget böneliv och dörrar som Herren har öppnat.

Varje avsnitt fokuserar på en specifik aspekt av bön, som till exempel att lyssna in Guds ledning för det egna livet, att betjäna andra i förbön och att be för förvandlade städer och länder.



Allt varvas med spännande vittnesbörd och samtal med gäster från när och fjärran.

Hitta många fler program om bön

Se tidigare säsonger och fler program om att leva ledd av Anden



Temasök/Böneprogram
himlentv7.se/boneprogram



Temasök/Vandra med Jesus
himlentv7.se/vandra-med-jesus



Det är dags att vi blir en församlingsfamilj på riktigt

Gästledare publicerad i Världen idag 4 mars 2023

Vi talar ofta om hur församlingen i Sverige har påverkats av den omgivande kulturens sekularisering och individualism.

Men har vi märkt hur vi även har tagit in institutionstänket?

Ibland blir vi så hemmablinda att vi inte ser att den rådande ideologin, där staten och dess "experter" ansvarar för individen från vaggan till grav – för uppfostran, utbildning och äldreomsorgen – kommit att påverka också församlingen.



I detta tankemönster delar man upp sig i åldersgrupper, och föräldrarna överlämnar ansvaret för barnens andliga uppfostran till församlingens barn- och ungdomsverksamhet.

Generationerna befinner sig i samma kyrkobyggnad, men umgås inte med varandra, känner ofta inte ens varandra till namn. De nyfrälsta vuxna uppmanas att gå på gudstjänst. Kanske placeras man i en lämplig hemgrupp, men inte på ett sätt så att man får en andlig förälder och ett stöd i vardagen.

Risken är att det blir mycket verksamhet, men för lite äkta gemenskap och förtroendefulla relationer, där man kan få stöd i olika svåra frågor eller utrymme att brottas med dem. Vi ser frukten. I synnerhet den yngre generationen lämnar denna institution till församling. Det är dags för förnyelse av våra sinnen i hur vi tänker om församlingslivet, från institution till en stor familj, med fastrar, morbröder, brorsbarn och kusiner.



Visst kallar vi ofta församlingen för en "familj", men lever vi som en sådan?

En familj baseras på relationer där vi känner varandra och varandras livserfarenheter. Det är förutsättningen för att kunna veta vem vi kan vända oss till när vi behöver stöd till oss själva eller ett syskon. Eller kunna stötta någon annan, även helt praktiskt.

I en församling kan då Bosse ta hjälp av "farbror" Nils för att hjälpa nyfrälste Erik, som kämpar med samma problem som Nils gjorde förut. Eller Maggan följa med sin tonårsdotter Elsa till hennes "moster" Lisa för att hjälpa till med både matlagning och barnpassning av "kusinerna" när Lisa lider av migrän.

Ja, helt enkelt bara dela vardagen ihop utan höga trösklar. En äldre troende kan dela med sig av sin egen trosvandring under gemensam matlagning och sedan låta frågorna leda till ett bibelstudium och bön tillsammans.

Gudstjänst och bibelundervisning har naturligtvis fortfarande sin plats, men tyngdpunkten där borde ligga på att utrusta de troende till tjänst, till att vara andliga föräldrar till både sina egna biologiska barn och andra som är yngre i tron.

En sådan förändring skulle kunna innebära en reformation men den är också helt nödvändig för att kunna bärga in och behålla en stor skörd.

Är vi redo för nytänk?

Daniela Persin
Sverigechef, Himlen TV7





"Jag tror Gud vill omplantera svensk kristenhet i hemmen."

Patrik Sandberg, visionsbärare Homes of Hope

I februari kom Patrik Sandberg och Charles Kridiotis till studion i Uppsala för att spela in serien *Homes of Hope* som får premiär senare i vår.

Många tittare känner nog igen Patrik från *Böneskolan* på Himlen TV7 och som inspiratör i Sverigebönen. Men nu har Herren kallat honom in i ett nytt arbete. Vi passade på att få en pratstund med Patrik.

Kan du berätta om visionen bakom Homes of Hope?

I en syn såg jag en kristen familj som gick till kyrkan, men övriga dagar av veckan var det inte så mycket av Gud kvar. Och jag såg hur Gud sa: **"Jag vill ha tillbaka alla kristna hem för mig, hela veckan!"** Det var som ett smärtsamt rop, men ändå ett: "Jag älskar dem, Jag vill ha tid med dem."

Vad hände sedan?

Jag såg hur eldar växte fram över hela landet i hemmen från norr till söder, och det började brinna i hemmen och andra blev påverkade av den här närvaron av Gud. Och det var en väckelse. Så jag tror Gud vill väcka tillbaka lärjungaskapet, men också hemmet och familjen eller om man är ensamstående, men att **Gud får plats där** helt enkelt. Det var det jag såg i visionen.



Producent Urban Skargren med Patrik Sandberg inför inspelningen.

Hur reagerade du själv på visionen?

Jag sa till Gud: "Det här är ingen lätt vision." Det här är ju egentligen vad många kyrkor kämpar med, lärjungaskap. Men jag tror att i den här sista tiden kommer det att bli tuffare för Sverige, och det var också en av bilderna jag såg: I den tid som väntar kommer man inte klara sig utan att söka Gud i hemmet. **Det här är allvar.** Herren säger: "Jag vill ha er, Jag behöver er, för Jag vill komma med Min Ande över landet."

"Herren säger: Jag vill ha er, Jag behöver er, för Jag vill komma med Min Ande över landet."

Du har gjort många program med Himlen TV7. Vilken är din bild av kanalen?

Styrkan är att ni tränar Guds folk. Mycket är så på ytan idag, det är quickfixar hela tiden, och vi behöver omplanteras i det också. Så därför är jag så otroligt tacksam för Himlen TV7 att ni just **uthålligt jobbar med lärjungaskap.**

Du hänger väl med i serien *Husförsamlingar* – aktivt lärjungaskap?

Möt människor från en mängd olika bakgrunder och sammanhang som berättar om sina erfarenheter av gemenskaper där fokus ligger på relationer och lärjungaträning – inte verksamhet.



Nytt avsnitt fredagar kl 20:30 på TV-kanalen, därefter i Play-arkivet.



"I hemmen, genom relationer."
Henrik Nilsson



"Om vi läser Bibeln, ser vi att det är i hemmen de möttes."
Anna Svernedal



"Undervisning är alltid viktig. Men när man gör det i en husförsamling, då är alla involverade."
Forrest Hendrix



Det andliga hemvärdet LIVE

Två av storbönomötena från 2024 hade teman som handlade just om att **bygga gemenskap, mentorskap och lärjungaskap** över generationerna. Och du vet väl att när du ser storbönomötena i efterhand kan du enkelt se enkla segment tack vare **hålltiderna** för olika bönefronter?



I programmet *Andligt och naturligt föräldraskap* kan du till exempel se **Sara Carlsson** från YWAM Sverige undervisa om **föräldraskapets nycklar**, om **andlig adoption** och **kristna communities**.



Missa inte heller **Åke Carlsons** budskap i *Generationerna tillsammans* om vikten av att **överbygga generationsklyftor i församlingen** och om det stora ansvar som dagens andliga ledare har för att **förbereda de yngre för svåra tider**.



Se programmen på Det andliga hemvärdets egen sida: himlentv7.se/dah



himlentv7.se/forsamlingsresurser

TEMASÖK Församlingsresurser



himlentv7.se/familj-och-relationer

TEMASÖK Familj och relationer



Upptäck fler serier i Play-arkivet med fokus på relationer. Se med familjen, i smågruppen eller ordna en kurs i din församling. Bli utmanad och utrustad i din vandring med Jesus!

Play-arkivet – skattkista och verktygslåda

Gud vill att Hans barn ska bygga hem och gemenskaper där Hans kärlek och kraft får förvandla enskilda människor, städer och hela länder. Och Play-arkivet är som en verktygslåda där du kan hitta redskapen du behöver för att bygga på Herrens sätt.



John Fenn – ABC för husförsamlingar

12 korta program som tar upp några av de vanligaste frågorna och utmaningarna som kan dyka upp i arbetet med husförsamlingar.

Färdkost för föräldrar

Vad är egentligen viktigast i en bra uppfostran? Familjeterapeut **Elli Meklin** samtalar med Elina Rautio om barns behov och utveckling utifrån en kristen grundsyn.



Guds syfte med familjen

Familjens roll har urholkats de senaste 50 åren, men Guds syfte har inte ändrats och morgondagens ledare formas idag. **Paulo Fillon** från YWAM Colombia undervisar.

Välsignade samtal

Alla går någon gång igenom svåra perioder och då behöver vi syskon i tron som lyssnar och stöttar. Här ger **Boris Salo** nycklar till själavårdssamtal i vardagen.





Öppen himmel över Inspirationsdagen 8 februari

Den 8 februari var det dags igen för en premiär på Himlen TV7. Den här gången handlade det inte om en ny serie utan om vår första Inspirationsdag för ambassadörer. Vi hade gett en öppen inbjudan till våra tittare att komma till studion i Uppsala och lära sig mer om kanalen för att kunna berätta för andra om skatterna de själva upptäckt.



Kristin Mäkinen
var värd för dagen



Deltagare kom från när och fjärran till en dag späckad med information, praktiska tips och gemenskap. Det gavs förstås tillfälle att ställa frågor, se sig om i lokalerna och träffa flera ur personalen. Som avslutning kom vi tillsammans inför Herren i tillbedjan och förbön för kanalens arbete och de närvarande.

Orden "öppen himmel" hade delats som ett tilltal inför dagen och flera deltagare bekräftade att det stämde precis in på hur de upplevt samlingsen.

Under förmiddagspasset gav **Sverigechef Daniela Persin** en genomgång av kanalens historia och vision, och berättade även om banden till TV7 i Finland. För många var det en aha-upplevelse att personligen få höra vittnesbörden om Guds ledning och mirakler från Himlen TV7:s födelse och ända fram till idag.



Simon Ådahl är ett välkänt ansikte på kanalen genom programmen **Två grannar** och **Tillsammans ber vi LIVE**. Han vittnade om vad en kristen kanal kan betyda, både genom att leda människor till tro och för att förmedla bönesvar, såsom helanden.

Simon hade också en profetisk hälsning till kanalen: *Herren talar till mig om förbönsprogrammen. Det kommer att ske mycket mer saker under 2025 än vi någonsin har varit med om förr. Herrens Ande ökar smörjelsen över förbönsprogrammen. Var med på att bönesvaren kommer.*

Himlen TV7-tröjor och lådor med presentationsmaterial väntade på dem som ville ta med sig dessa hem för att på olika sätt sprida kännedom om kanalen. Till exempel genom att tipsa bekanta eller göra en kort presentation av kanalen i samband med en gudstjänst. Möjligheten finns också att bjuda in Simon eller andra talare från Himlen TV7 till din församling!



En av deltagarna var **Lena Heijel** som rest ända från Uddevalla för att vara med. Så här svarar hon på frågan om varför hon vill hjälpa fler att upptäcka Himlen TV7:



*Jag har bett mycket för kristen media och Himlen TV7 är en kanal som står för **hela Bibeln**. Står för **evangeliet**, att Jesus är den enda vägen till Gud och står för **Israel**. Och vi behöver stå upp för detta i den tid som är nu.*

*Himlen TV7 har böneprogram som både enskilda, grupper och församlingar kan titta på för att rusta oss i den tid som kommer. Jag vill uppmuntra dig att titta på **Det andliga hemvärdet LIVE** med högaktuella ämnen där vi kan be tillsammans.*

Det är stora ämnen som det kan vara svårt att be för som enskild, men då kan vi ställa oss tillsammans hjärta till hjärta, skuldra till skuldra för förvandlade städer, för ett förvandlat land.

Charlotte Adelsberg är en annan trogen tittare som blivit berörd av kanalens arbete:



Himlen TV7 betyder mycket för mig och därför vill jag gärna berätta om kanalen för andra. Jag vill att fler ska hitta det breda sortimentet och den rika tillgången på program. Det finns en hel guldgruva, en skatt, i Play-arkivet, bland annat böneprogram och vittnesbörd och även nyhets-sändningar från Israel. Jag är väldigt tacksam för kanalen och min önskan är att fler ska hitta den.

Känner du igen dig i citaten ovan?
Vill du veta mer om att vara ambassadör?
Mejla till oss på: volontar@himlentv7.se

Samla dina skatter i himlen

Vi får inte ta med oss några rikedomar från detta liv till nästa värld. Det som följer med oss är våra goda och rättfärdiga gärningar. Ett enkelt sätt att göra en god gärning är att ge ekonomiskt till en verksamhet som handlar enligt Guds Ord. Pengarna omsätts då till goda gärningar som följer med oss hela vägen upp till Guds tron och vidare i nästa värld.

När du ger till Himlen TV7 är du med och skapar nya program, serier och mediasatsningar som direkt når ut till de som hungrar efter Guds Ord i Sverige och Finland. Du är med och styrker församlingarna, hemmen och familjerna i Kristi kropp genom den undervisning och de vittnesbörd som går ut genom kanalen. Du är med och stöttar Israel.

Att ge andligt bröd och evigt hopp till de som söker efter det är en god gärning och att stå upp för Israel när det behövs som mest ger dig sannerligen en stor lön.

Bli månadsgivare eller ge en engångsgåva idag
- omsätt det jordiska och tillfälliga till
det himmelska och eviga!

Martin Persin
**Styrelseledamot,
Himlen TV7**



Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjälar. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Mat 6:20-21



Vill du ge en gåva?

Gå in på himlentv7.se/stod-oss



Påskpremiär på långfredagen:
Himlen - hur jag hamnade här
 Fre 18/4 kl 19:30
 Därefter i Play-arkivet

Förvandlingen på korset

Kommer du till himlen? Rövaren på korset ger ett klart svar. Han hade inga goda gärningar att peka på. Han blev frälst enbart genom Guds nåd.

Jesus är beredd att öppna dörren till Guds rike för alla som gör det rövaren gjorde. Han vände sig till Jesus och bad om hjälp: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike." Han litade på löftet som Jesus gav honom: "I dag ska du vara med mig i paradiset." Det kan du också göra, nu genast.

Vad kan rövaren på korset lära oss? En dag som började i en fängelsecell slutade med glädje i himlen över en syndare som blivit frälst.

Se berättelsen om rövaren på korset dramatiskt återberättad i vår påskfilm. Se den förvandling han genomgick i sitt möte med Jesus på korset intill!

Hitta fler program om Jesu död och uppståndelse på Temasök/Påsk

TEMASÖK Påsk



Möt Jesus. Han lever!

"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet", hälsar Jesus sin vän Johannes i Uppenbarelseboken 1:18. Några plock bland programmen om denna världsnighet som stannade vår tideräkning:



Jesus – Korsfäst och uppstånden

Påskandakter varje dag 18:20
 från påsksöndagen till söndagen efter påsk.



Lovsångskonserterna **Händels Messias på hebreiska** påsklördagen kl 20:30 och **Det är fullbordat!** påskdagen kl 20:30



Pilgrim Media
 Låt döden gå förbi
 Långfredagen kl 19:00

Visste du att **sedermåltiden** är en detaljerad profetisk bild på Jesu död, begravning och uppståndelse och på befrielsen från slaveriet under synden? Se på program om måltiden →



Salaam Aleikum (avsnitt 20)
 Påskmåltiden fre 11/4 kl 17:30

Rötter och reflektioner (avsnitt 18)
 Judiska påskhögtiden lör 12/4 kl 17:30



Tipsa andra om serien **Judiskt perspektiv på tro och liv**. Vi skickar utan kostnad!

Beställ foldrar för generös utdelning på himlentv7.se/judiskt-perspektiv



149 kr
15 €

Charles Kridiotis:
Guds Rike, lärjungskap och enkla församlingar

Introduktion till enkla församlingar och rörelser av lärjungar som gör lärjungar.



149 kr
15 €

4 x Boris Salo:
Därför kristen

50 teser om kristen tro för den som söker och den som funnit. Bra evangelisationsverktyg!

Beställ nu på
himlentv7.se/shop

 HIMLEN TV7
SHOP

